

Inhoud Nieuwsbrief

- Restauratie
- Fondsen
- De kerk is klaar
- Gelegenheidskoor
- Donateurs
- Info bord

*Ook in 2015 doen we
weer mee met*

*Tsjerkepaed: de datums
waarop de kerk open
gesteld wordt komen op
onze site:*

*[www.Kerkidsegahuizum
.webklik.nl](http://www.Kerkidsegahuizum.webklik.nl)*



Stichting Skúster Tsjerke

Stand van zaken restauratie

De restauratie van de kerk nadert zijn voltooiing, de afgelopen jaren is er druk gewerkt om ons doel (het instant houden van de Skúster Tsjerke) te bereiken.

Zoals u heeft gezien is de toren in de steigers geweest en zijn de rotte houten delen van de betimmering van de toren vervangen en is alle houtwerk opnieuw geschilderd. Het zinkwerk van de spits is hersteld, het haantje van de toren is gerepareerd en opnieuw verguld.

In het schip van de kerk

zijn de oude stalen ankers ontroest en hersteld, de oude monumentale stalen ramen allemaal uitgenomen en naar de fabriek geweest voor een speciale behandeling tegen roesten.

Ze zijn opnieuw geplaatst en voorzien van nieuw "oud" glas.

Alle binnenmuren zijn tot op bot afgebikt en vervangen door een speciale laag stucwerk. De preekstoel is gerestaureerd en weer veilig opgehangen, de keuken ruimte is voorzien van een aangepast

keuken meubel, en er is in de kerk een balie geplaatst.

Het interieur van de kerk is geheel opnieuw geschilderd. Het orgel en de preekstoel zijn speciaal afgezet met een gouden randje.

Er wordt door vrijwilligers nog gewerkt aan een nieuwe vlaggenmast, deze zal uitschuifbaar worden, zodat we bij het uitzetten van de vlag geen gevaarlijke stunts meer hoeven te doen om dat voor elkaar te krijgen.

Fondsen en subsidies

Om het hele project te realiseren zijn er heel wat fondsen aangeschreven en gevraagd om een bijdrage voor de restauratie.

Er is een rijksbijdrage verleent en ook een bijdrage van de Provincie Fryslân.

Daarnaast zijn er bijdragen toegezegd door: Meindersma Sybinga stichting, Stichting Juckema Sideriusfonds, De P.W. Janssen's Friesche Stichting, het Fonds Bolsward Dronrijp.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt ons met het aanzienlijke bedrag van € 13.500,-- Ook de Dorpsmolen heeft een steentje bijgedragen.

Helaas zijn er ook teleurstellingen zoals de aanvraag bij het Waddenfonds. Helaas kregen we daar een afzegging van, terwijl het Waddenfonds toch een aantal kerken in de regio gesteund heeft (zoals de kerk van Parrega en Gaast).

De reden van de afzegging was, dat ze ondertussen de beleidsregels "aangescherpt" hebben waardoor wij de boot misten.

Dus voor het laatste gat in de begroting moet nog een oplossing worden gezocht, hier gaan wij het komende jaar weer mee aan de slag.



“Bent u al donateur van de Skúster Tsjerke?”

We zijn blij met elke bijdrage!



Stichting Skúster Tsjerke
Jappie Feenstra- Penningmeester
René van der Bruggen- Voorzitter
Linda Miedema- Bestuurslid

Rekeningnummer
NL53ABNA0581064526

1^e project “De kerk is klaar”.

De officiële opening zal in 2016/2017 plaats vinden. Dat duurt ons te lang. In 2015 willen we de kerk al voor Skuzum en omgeving openen. Dit zal omstreeks mei zijn.

Om dit op een leuke manier te openen en te vieren zal er een **gelegenheidskoor** worden opgericht onder leiding van Jan Brens. Hiervoor zoeken we mensen uit Skuzum en omgeving.

Bedoeling is om circa 4 x van te voren bij elkaar te komen. Opgave koor graag via Linda Miedema; Goed@planet.nl of bel 336543.

Na de opening willen we de kerk in de maand mei graag openstellen voor amateurs/mensen uit de omgeving. Hiervoor proberen we financiering te vinden.

Heeft u belangstelling om iets te exposeren of heeft u suggesties? Dat horen we graag van u.

Vredes Engel van Skuzum

Ondertussen is het volgende plan bedacht, en we gaan proberen dit te realiseren:

De Grieken hadden al hun 9 muzen. Het waren inspiratiebronnen van verschillende soort: de geschiedenis, het lied, het fluitspel enz. Deze godinnen hadden namen als Clio, Erato, Euterpe enz.

Voor Skuzum hebben we nu de 10e muze bedacht,

De Vredes Engel van Skuzum. Overal in de geschiedschrijving wordt gesproken over Skuzum als een vreedzaam dorp in een schilderachtig landschap!!! Het is dan ook logisch, dat deze karakterbeschrijving zich leent voor een theaterstuk: “De Vredes-Engel van Skuzum”. Centraal staan 2 liederen: “Vrede en rust” (muziek van Sibelius) en de legende “Het wite wiif fan Skuzum”.

Het stuk vertelt in woord, beeld, muziek en zang over Skuzum. Vanaf de 2^e eeuw na Chr. tot heden, verdeeld in 4 delen van 15 min. Inwoners van Skuzum en omgeving dragen dit stuk met: verteller(s), foto’s, toetsenist en koor. De “Vredes-Engel” en het “Witte Wiif” worden bijelkaar gesmeed tot een *visitekaartje* voor het dorp Skuzum.

*teksten+arrangementen:
Jan Brens uit Sneek*

Info bord op de kerk.

U had het misschien al gezien... Afgelopen jaar hebben we een informatiebord geplaatst op de kerk. Deze hebben we aangevraagd en is ons geschonken door de ANWB. Belangstellenden en toeristen kunnen nu gelijk iets lezen over onze Skúster Tsjerke!

Donateurs gezocht!

Het grootste doel van SST is: behoud van de kerk. Om de kerk te behouden voor het dorp is geld nodig. Subsidies zijn niet eindeloos en ook niet voldoende op de lange duur. U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening- ovv behoud kerk, maar u kunt ook donateur worden voor € 25 per jaar. Rekeningnummer: NL53 ABNA 0581 0645 26 Tnv Stichting Skuster Tsjerke.